



Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Μήνυμα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια για το νέο έτος προς το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας

Είθισται στο τέλος κάθε χρόνου να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της χρονιάς που αποχαιρετάμε και να θέτουμε νέους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους για τη χρονιά που έρχεται. Εκ πρώτης μπορεί να φαίνεται «τυπικό», ειδικά φέτος, όμως, είναι πιο ουσιώδες από κάθε άλλη φορά.

Το 2014 υπήρξε μία πολύ σημαντική χρονιά στον τομέα της ασφάλειας. Σχεδιάσαμε δράσεις, παραγάγαμε έργο και καταφέραμε να έχουμε αξιόλογα αποτελέσματα που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Η προσπάθεια ήταν συλλογική και συνεχής.

Απευθυνόμενος στους Αστυνομικούς μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα ήθελα να εξάρω το έργο σας. Υπηρετήσατε με αυταπάρνηση το δικαίωμα του πολίτη να αισθάνεται και να είναι ασφαλής όλο το 24ωρο, κάθε ημέρα της εβδομάδας, όλο το χρόνο. Ξεπερνώντας πολλές φορές τα ανθρώπινα όρια, καταφέρατε σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της παράνομης μετανάστευσης, του παρεμπορίου, της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και σε τομείς όπως είναι η τρομοκρατία.

Εργαστήκατε με επιμονή και υπομονή για την ασφάλεια των νέων στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο διαδίκτυο. Και εκεί πετύχατε πολύ σημαντικά αποτελέσματα.

Αλλά και εσείς, γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος καταφέρατε να φέρετε εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή με απόλυτη επιτυχία. Χάρη στον άρτιο σχεδιασμό, αλλά και χάρη στον επαγγελματισμό, το φιλότιμο, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία σας, το 2014, κερδήθηκε μία μεγάλη μάχη για την προστασία του φυσικού μας πλούτου και της περιουσίας των πολιτών.

Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλά ακόμα από τα αποτελέσματα που επιτύχατε τη χρονιά που μας πέρασε. Πολλά και ουσιαστικά βήματα στη βελτίωση της ασφάλειας του Πολίτη.



Θα σταθώ μόνο στο εξής: Αποδείξατε ότι ο Έλληνας ένστολος είναι η ασπίδα του απλού πολίτη, είναι η ασπίδα της κοινωνίας μας, είναι τελικά η ασπίδα της Δημοκρατίας μας.

Σήμερα, 31 Δεκεμβρίου 2014, συμπληρώνονται 200 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Και αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό το διάστημα της συνεργασίας μας.

Το 2015 είναι προ των πυλών. Θα είναι μία χρονιά ευθύνης και αλήθειας, που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας.

Εύχομαι το 2015 να φέρει υγεία, ευτυχία, αγάπη, πίστη και όραμα σε οτιδήποτε κάνετε! Κάθε επιτυχία, προσωπική και επαγγελματική! Καλή Χρονιά!